

Dienst 17 april 09.30 uur

Voorganger: Ds E. Brink (Waddinxveen)

Thema

De Opgestane Heer verzorgt de maaltijd

Liturgie

Votum en groet

Zingen Liedboek 75 : 1-3

Tien Woorden

Zingen Liedboek 75 : 4-6

Gebed

Zingen Gezang 106: 4 (*De lichtwijzer*)

Lezen Johannes 21 : 1-14

Zingen Psalm 133 ([levensliederen](#))

Tekst Johannes 21 : 9-14

Preek *De Opgestane Heer verzorgt de maaltijd*

Zingen Psalm 22 : 12, 13, 14

Gebed

Inzameling van de gaven

Zingen Gezang 174 : 3

Heilig Avondmaal: Lezen

NGB art 35

Zingen aan de tafels

Gezang 358 : 3, 4, 5

Viering

Dankzegging

Zingen Liedboek 409 : 2, 4, 5

Zegen

Deze tekst is afkomstig uit: David Heek & René Barkema,
Levensliederen, 25 Psalmen in het Nederlands van nu .

Psalm 133

Een bedevaartslied. Van David.

Genève 1551



1 Kom, kijk eens naar dit heer-lij-ke ge-ge-ven,



naar Gods ge-zin dat eens-ge-zind wil le-ven,



als een-heid die veel goeds be-looft!



't Is als de o-lie op A-ä-rons hoofd,



die neer-druipt op zijn baard en bo-ven-kleed,



waar-in hij dienst als pries-ter deed.

2 Ook is het als de dauw hoog op de Hermon,
die neerdaalt op de hellingen van Sion.
Daar valt de zachte regen neer:
het is de zachte zegen van de HEER.
Daar zorgt hij zelf voor rust en veiligheid:
het goede leven voor altijd.