

Liturgie Huwelijksdienst
&
Openbare Geloofsbelijdenis
van

Hans +
Andrea

Voorganger: Ds E.B. Buitendijk
Muziek: Delise singer en songwriter
GKv De Lichtbron Valkenburg 30 juni 2017

*Above all powers above all kings
Above all nature and all created things
Above all wisdom and all the ways of man
You were here before the world began*

*Above all kingdoms above all thrones
Above all wonders the world has ever known
Above all wealth and treasures of the earth
There's no way to measure what You're worth*

*Crucified laid behind the stone
You lived to die rejected and alone
Like a Rose trampled on the ground
You took the fall and thought of me
Above all*

*Above all powers above all kings
Above all nature and all created things
Above all wisdom and all the ways of man
You were here before the world began*

*Above all kingdoms above all thrones
Above all wonders the world has ever known
Above all wealth and treasures of the earth
There's no way to measure what You're worth*

*Crucified laid behind the stone
You lived to die rejected and alone
Like a Rose trampled on the ground
You took the fall and thought of me
Above all*

*Crucified laid behind the stone
You lived to die rejected and alone
Like a Rose trampled on the ground
You took the fall and thought of me
Above all*

*Like a Rose trampled on the ground
You took the fall and thought of me
Above all*

Binnenkomst bruid en bruidegom - Muziek: How long will I love you

Welkom

Votum en vredegroet

Zingen Opwekking 488 - Heer ik kom tot U

1 Heer ik kom tot U.
neem mijn hart, ver-an-der mij.
Als ik U ont-moet
vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ont-dekt,
dat als ik aan uw voe-ten ben,
Trots en twij-fel wij - - ken
voor de kracht van uw lief - de.

Refrein Houd mij vast
laat uw lief - de stro - men.

The image shows a musical score for the hymn 'Heer ik kom tot U'. It consists of a vocal line and a piano accompaniment line. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is common time (C). The score is divided into a main section and a refrain. The main section has 10 lines of music with lyrics underneath. The refrain has 2 lines of music with lyrics underneath. The lyrics are in Dutch and describe the singer's devotion to God.

Houd mij vast
heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een a - - rend.
Dan zweef ik op de wind,
ge-dra-gen door uw Geest
en de kracht van uw lief - - de.

2 Heer, kom dichterbij,
Dan kan ik uw schoonheid zien
En uw liefde voelen,
Diep in mij.
En Heer, leer mij uw wil
Zodat ik U steede dienen kan
En elke dag mag leven
Door de krachte van uw liefde.

Refrein

Gebed

Lezen **Jakobus 1: 16 t/m 18 – door Julian Star**

¹⁶Vrienden, onthoud dit goed: ¹⁷Al het goede dat wij krijgen, elk volmaakt geschenk, komt van God. Dat zal altijd zo zijn, want God verandert niet. Het licht van de zon en van de maan verandert voortdurend. Maar God, die het licht gemaakt heeft, blijft altijd dezelfde. ¹⁸Het was Gods besluit dat wij de waarheid over hem zouden horen. Hij besloot om nieuwe mensen van ons te maken. Want hij wil dat zijn nieuwe wereld met ons begint.

*Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal,
© Nederlands Bijbelgenootschap 2014.*

Zingen **Opwekking 705 - Toon mijn liefde**

Originele titel: Love each other



1 Aan de maal-tijd wordt het stil,
als de mees-ter knie-len wil,
en vol lief-de als een knecht
elk a-part de voe-ten wast en zegt:

Pre chorus:



Dit is wat Ik wil dat jul - lie doen,
dit is waar-om Ik bij jul - lie neer-kniel.
Dit is hoe mijn kerk be-hoort te zijn,
dit is wat de we-reld ziet van Mij,
als je Mij gaat vol-gen.

Refrein Toon mijn lief-de aan de an-der,
 dien de an-der, zo heb Ik ook jou lief-ge-had.
 Heb el-kaar lief, wat er ook ge-beurd,
 dien de an-der, zo heb Ik ook jou lief-ge-had.

2 In de wereld wordt het stil,
 als wij doen wat Jezus wil
 en gaan dienen als een knecht,
 zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei:
 Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
 dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
 Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
 dit is wat de wereld ziet van Mij
 Als je Mij gaat volgen.

Refrein

*Graham Kendrick
 Vertaling: Peter van Essen
 © 2008 Thankyou Music / Small Stone Media*

Verkondiging

"Every good and
 perfect gift comes
 from above."
 Jakobus 1:17

Zingen **Gezang 160 – Groot is Uw trouw**

William M. Runyan (1870 -1957)



1 Groot is uw trouw o Heer,



mijn God en Va-der.



Er is geen scha-duw van om-keer bij U.



Ben ik on-trouw, Gij blijft im-mer de-zelf-de



die Gij steeds waart; dat be-wijst Gij ook nu.



Refrein: Groot is uw trouw, o Heer,



groot is uw trouw, o Heer,



ie-de-re mor-gen aan mij weer be-toond.



Al wat ik no-dig had, hebt Gij ge-ge-ven,



groot is Uw trouw, o Heer, aan mij be-toond.

2 Gij geeft ons vrede,
vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein

*Thomas O. Grisholm (1866 -1960),
vertaling onbekend*

Huwelijksonderwijs

Mensen zijn door God gemaakt en lijken op Hem.

Mannelijk en vrouwelijk.

Als eerste maakte God de man: Adam.

Maar Adam voelde zich alleen. Want hij miste een vrouw.

God zag dat en zei: het is niet goed als een mens alleen is.

Daarom maakte Hij uit Adam ook een vrouw: Eva.

Adam en Eva vormden vanaf dat moment samen een unieke
levenseenheid.

Ze werden man en vrouw.

En God zag hoe goed het was.

Het huwelijk is op die manier door God ingesteld.

En daarom is het nog steeds zo dat mannen en vrouwen hun ouders
verlaten, zich aan elkaar hechten en samen verder door het leven gaan.

Het huwelijk is dus bedoeld als een relatie voor het leven.

Die relatie wordt verzegeld door middel van een ring van trouw.

In het huwelijk vormen echtparen een hechte eenheid.

Het is de bedoeling dat ze elkaar dienen en niet overheersen maar
elkaars gezag aanvaarden.

Want beiden delen in Gods liefde en beide mogen ze leven van Gods
genade.

Zij zijn aan elkaar gelijkwaardig maar niet gelijk.

Vanuit hun verschillen vullen ze elkaar aan.

Daarin hebben man en vrouw ook een eigen taak en
verantwoordelijkheid.

De man heeft het voorrecht en de verantwoordelijkheid om net als
Christus zijn vrouw liefdevol te beschermen en daarbij tot het uiterste
te gaan, al kost het hem zijn leven.

Hij zal zorg dragen voor haar welzijn en geluk en haar geborgenheid
geven.

De vrouw mag zich aan haar man toevertrouwen en genieten van zijn
trouw en liefdevolle toewijding. Zij zal hem haar wederliefde tonen
door liefdevol voor hem te zorgen en hem te helpen. Man en vrouw
aanvaarden en respecteren elkaar in hun eigenheid en delen zo
liefdevol hun leven met elkaar.

Door het huwelijk wil God ook bouwen aan volgende generaties. Kinderen zijn een zegen van Hem. Als getrouwden kinderen van God krijgen, mogen zij die in alle liefde grootbrengen. In de opvoeding zullen zij als vader en moeder het liefdevolle en verzorgende beeld van God vertonen.

Gods zegen rust op ieder huwelijk waarin man en vrouw samen leven met de Heer. Zulke echtparen worden in de Bijbel ook van harte gelukgewenst. Uiteraard krijgt ieder huwelijk ook te maken met moeiten, zorgen en verdriet. Maar getrouwden mogen in geloof erop vertrouwen dat God hen daarin steunen zal. Want Zijn naam is JAWEH, wat betekent: Ik zal er zijn. Wanneer man en vrouw in hun huwelijk samen dicht bij God leven, mogen ze Zijn zegen op hun levensweg verwachten.

(Verzoek aan het bruidspaar om te gaan staan.)

Bruidegom en bruid,

luister naar wat de Heer van jullie in het huwelijk verwacht.

Hans, heb je vrouw lief, zoals Christus zijn gemeente liefheeft. Heb ontzag voor de Heer! Leef verstandig met je vrouw en bewijs haar eer, want zij deelt samen met jou in Gods genade, zowel in dit als in het toekomstige leven. Dan zul je vrijuit tot God kunnen bidden en verhooring ontvangen. Ga haar voor in een leven met de Heer. Draag zorg voor haar en geef haar geborgenheid. Aanvaard haar liefdevolle steun als de hulp die Christus je geeft.

Andrea, heb je man lief en help hem door in alles het goede voor hem te zoeken. Aanvaard hem als hoofd en ontvang zijn liefdevolle zorg als geborgenheid die Christus je geeft. Heb ontzag voor de Heer! Wees niet gericht op uiterlijk vertoon, maar laten je goede werken je sieraad zijn, in het gezin en daarbuiten.

Blijf elkaar trouw en leef beiden van Gods genade. Draag samen de verantwoordelijkheid en de zorg voor jullie gezin. Wees trouw in de uitoefening van de taken die God jullie geeft. En leef zo, dat je tot een zegen bent in de gemeente en in de samenleving.

Openbare Geloofsbelijdenis

Hans en Andrea,

Jullie hebben lief, omdat God jullie eerst heeft liefgehad. Daarom zullen jullie nu eerst samen “ja” zeggen tegen hem, en daarna ook aan elkaar.

1. Belijden jullie dat je je door het geloof verbonden weet met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, in wiens naam jullie als kind ook zijn gedoopt?
2. Erkennen jullie Jezus Christus als de Heer van je leven?
3. Aanvaarden jullie de Bijbel als Gods betrouwbare Woord?
4. En zijn jullie bereid om dicht bij God te leven en ook je plaats in te nemen binnen de gemeenschap van Christus' kerk?

Hans Janssen, wat is daarop jouw antwoord. (ja)

Zegen:

Laat uw standvastigheid niet varen, maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid. Amen.

2 Petrus 3 : 18

Johanna Grietje Theodora Star, wat is daarop jouw antwoord. (ja)

Zegen:

Laat de Heer je vreugde blijven, dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, je hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Filippenzen 4:4 & 7

Vragen aan het bruidspaar

Geef elkaar nu de rechterhand om zo ook jullie verbondenheid met elkaar zichtbaar te maken voor God en alle getuigen en antwoord daarna op de volgende vragen:

Hans Janssen, beloof je hier voor God en alle getuigen in liefde voor je vrouw te zullen zorgen? Beloof je haar te helpen in alle dingen die naar Gods wil zijn? Zul je heilig met haar leven, haar nooit verlaten, maar haar trouw blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, totdat Christus terugkomt of de dood jullie zal scheiden? Beloof je in je huwelijk overeenkomstig het evangelie te leven?
(Antwoord: ja)

Johanna Grietje Theodora Star, beloof je hier voor God en alle getuigen, in liefde voor je man te zorgen? Beloof je hem te helpen in alle dingen die naar Gods wil zijn? Zul je heilig met hem leven, hem nooit verlaten, maar hem trouw blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, totdat Christus terugkomt of de dood jullie zal scheiden? Beloof je in je huwelijk overeenkomstig het evangelie te leven?
(Antwoord: Ja.)

Ringen van trouw uitwisselen

Solozang Opwekking 549 - ik kniel neer en belijd

*Ik kniel neer, en beleid
U bent Heer, in dit huis
Ik kniel neer, en beleid
U bent Heer, in dit huis*

*U bent mijn Leven, Mijn Licht.
ik zoek uw aangezicht.
Aan uw voeten, dicht bij U
Kniel ik neer, Kniel ik neer*

Gebed - bruidspaar geknield

Zegen

Onze Here God, die jullie door huwelijk aan elkaar heeft gegeven, verlene jullie door Zijn Heilige Geest de kracht om jullie trouwbelofte na te komen, al de dagen die Hij jullie samen schenken wil. Hij verbindt jullie aan elkaar met ware liefde en trouw en geve jullie Zijn zegen. Amen

Kinderen zingen Kidsopwekking 185 - De Here zegent jou

De Here zegent jou
en Hij beschermt jou
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn
Hij zal Zijn vrede aan je geven

de Here zegent u
en Hij beschermt u
Hij schijnt Zijn licht over uw leven
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij u zijn
Hij zal Zijn vrede aan u geven (2x)
Hij zal Zijn vrede aan u geven

Naar Numeri 6:24-26,
Tekst & Muziek: Marcel Zimmer
© 2001 Celmar Music

Overhandigen trouwbijbel en belijdenisgeschenk

Zingen Opwekking 599 - Kom tot de Vader



1 Nog voor-dat je be-stond ken-de Hij je naam.
Hij zag je elk mo-ment en tel-de el-ke traan.
Om - dat Hij van je hield, gaf Hij zijn ei - gen Zoon.
Hij wacht al-leen nog maar tot - dat je komt.

2 En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan.
Omdat hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar wanneer jij komt.

Refrein kom tot de Va - der kom zo - als je bent.

Heel je hart, al je pijn is bij Hem be-kend.

De lief-de die Hij geeft, de woor-den die Hij spreekt.

Daar-mee is al - les klaar wan-neer jij komt.

*Herhaling couplet 2 en refrein,
Herhaling laatste 2 regels van het refrein*

*Tekst/muziek: Russell Fragar
Vert.: Mireille Schaar
© Hillsong Publishing / Small Stone Media*

Collecte voor de Kerk

Tijdens collecte: Welkom in ons hart (van JES music) - Solo

Zingen Opwekking 518 - Heer U doorgrondt en kent mij

Naar Psalm 139

Marcel Zimmer



1 Heer, U door-grondt en kent mij;
mijn zit-ten en mijn staan
en U kent mijn ge-dach-ten,
mijn lig-gen en mijn gaan.
De wor-den van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U be-kend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.

Refrein



Heer, U bent al - tijd bij mij,
U legt uw han - den op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen.

Heer, U bent al - tijd bij mij,
 U legt uw han - den op mij
 en U bent voor mij en naast mij
 en om mij heen.

Heer, U doorgrondt en kent mij want in de moederschoot
 ben ik door U geweven; U bent oneindig groot.
 Ik dank U voor dit wonder, Heer, dat U mijn leven kent
 en wat er ook gebeuren zal, dat U steeds bij mij ben.

*Tekst: Marcel Zimmer
 © Celmar Music*

Zingen Opwekking 710 - Gebed om zegen

Muziek: H. Maat, Tekst: G. Dekker

1 Ze - gen mij op de weg die ik moet gaan
 Ze - gen mij op de plek waar ik zal staan
 Ze - gen mij in al - les, wat U van mij ver - langt
 O God ze - gen mij al - le da - gen lang!



Refrein 1 Va-der maak mij tot een ze - gen;



Ga mij niet voor - bij



Re-gen op mij met uw Geest Heer



Je-zus kom tot mij



Als de Bron van le - ven,



Die ont-springt diep in mij.



Breng een stroom van ze - gen,



Waar-in U zelf steeds mooi-er wordt voor mij.



Met een hart vol vre - de,



Zijn wij ze-ge-nend na-bij.



Van uw lief-de de - lend,



Waar-in wij zelf tot bron van ze - gen zijn.

Zegen van st Patrick - naar: 'de zegen van St. Patrick'

De Heer zij voor u
om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij naast u
om u in de armen te sluiten en
te beschermen tegen gevaren van links en rechts.
De Heer zij achter u
om u te bewaren voor gemene aanvallen van anderen.
De Heer zij onder u
om u op te vangen als u dreigt te vallen
De Heer zij in u
om u te troosten als u verdrietig bent.
De Heer zij om u heen
om u te verdedigen als mensen over u heen vallen.
De Heer zij boven u
om u te zegenen.
Moge God zich over u ontfermen.
nu en altijd.

Zingen Opwekking 710 - Zegen ons

2 Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven
Zegen om de ander tot zegen te zijn!
O God zegen ons tot in eeuwigheid

Refrein Vader maak ons tot een zegen
Hier in de woestijn
Wachtend op Uw milde regen
Om zelf een bron te zijn

Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waar in wij zelf tot bron van zegen zijn

Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

Muziek als bruidspaar de kerk verlaat.

You raise me up

When I am down, and, oh, my soul, so weary
When troubles come, and my heart burdened be
Then, I am still and wait here in the silence
Until you come and sit awhile with me

You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be

You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be

You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be

You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be

You raise me up to more than I can be

