

Liturgie Huwelijksdienst

Jasper
♥
Hanneke

Voorganger: Ds. H. J. Roosenbrand

Zang: Nicole de Jong

Gitarist: Maartje Lindhout

Pianist: Cornelis Schaap

GKv De Lichtbron

Valkenburg 1 september 2017

Hold me

The things you say
In your innocent way
Remind me how it should be
Your love I can trace
In a wide open space
Oh, your beautiful face I've seen

It's the way you walk
And the way that you talk to me
You're God's gift to my world
The prettiest girl
And I feel like I live a dream
The silence I fear
Preach to the morning sun

Refrain:
So just hold me now
I'll stay here all night, cause I
Don't feel so alone when you are
Holding me tight, love

The things you do and say
Always go hand in hand
You're all you seem to be
Not a shred of you pretends

And I will run like a fool
Just to be by your side
Don't hold back, my love
You're my joy in this sad, sad world
You are safe with me
Dream and you will be free

Refrain

And if could have it my way
I'd tell you to stay here always
And I will be waiting for you
I'll be waiting and there's nothing else
I can do
You've taken me over

Refrain
Holding me tight, love, Holding me tight, love

Binnenkomst bruid - onder begeleiding (band) van het lied: Hold me

Begroeting, Votum & Zegen

Zingen Gezang 167

Muziek en tekst: Charles A.E. Groot



1 Sa-men in de naam van Je-zus



Hef-fen wij het lof-lied aan,



want de Geest spreekt al-le ta-len



en doet ons el-kaar ver-staan.



Sa-men bid-den, sa-men zoe-ken,



naar het plan van on-ze Heer.



Sa-men zin-gen en ge-tui-gen,



sa-men le-ven tot zijn eer.

2

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is
en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

- 3 Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Zingen Gezang 156

George Whelpton (1847 - 1930)



1 Heer, ik kom tot U,



 hoor naar mijn ge-bed.



 Ver-geef mijn zon-den nu



 en rei-nig mijn hart.

- 2 Met uw liefde Heer,
kom mij tegemoet
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.

- 3 Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O Jezus, raak mij aan,
van U wil ik zijn.

- 4 Jezus op uw woord
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U.

Gebed

Lezen 1 Korintiërs 13 - De liefde

13¹Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen

– had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. ²Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen–

had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. ³Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn

–had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. ⁴De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. ⁵Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ⁶ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. ⁷Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

⁸De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan–

⁹want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt.

¹⁰Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen.

¹¹Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. ¹²Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. ¹³Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

Zingen Opwekking 705 - toon mijn liefde

Originele titel: Love each other



1 Aan de maal-tijd wordt het stil,
als de mees-ter knie-len wil,
en vol lief-de als een knecht
elk a-part de voe-ten wast en zegt:

Pre chorus:



Dit is wat Ik wil dat jul - lie doen,
dit is waar-om Ik bij jul - lie neer-kniel.
Dit is hoe mijn kerk be-hoort te zijn,
dit is wat de we-reld ziet van Mij,
als je Mij gaat vol-gen.

Refrein:



Toon mijn lief - de aan de an - der,
dien de an-der, zo heb Ik ook jou lief-ge-had.
Heb el-kaar lief, wat er ook ge-beurd,
dien de an-der, zo heb Ik ook jou lief-ge-had.

2 In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen.

2 x Refrein

Graham Kendrick
Vertaling: Peter van Essen
© 2008 Thankyou Music / Small Stone Media

Preek over 1 Korintiërs 13



Zingen Opwekking 488 - de kracht van U liefde



1 Heer ik kom tot U.
neem mijn hart, ver-an-der mij.
Als ik U ont-moet
vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ont-dekt,
dat als ik aan uw voe-ten ben,
Trots en twij-fel wij - - ken
voor de kracht van uw lief - de.

Refrein:



Houd mij vast
laat uw lief - de stro - men.
Houd mij vast
heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht

en stijg op als een a - - rend.
 Dan zweef ik op de wind,
 ge-dra-gen door uw Geest
 en de kracht van uw lief - - de.

2 Heer, kom dichterbij,
 Dan kan ik uw schoonheid zien
 En uw liefde voelen,
 Diep in mij.
 En Heer, leer mij uw wil
 Zodat ik U steeds dienen kan
 En elke dag mag leven
 Door de kracht van uw liefde.

2 x Refrein

Herhaling laatste deel refrein:

Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest
 en de kracht van uw liefde

Gebed

Onderwijs over het huwelijk

Zingen Psalm 63: 2

Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was.

Genève1551



2 Uw lief-de is het hoog-ste goed



dat U, o God, mij hebt ge-ge-ven,



uw trouw is be-ter dan het le-ven,



U bent het die mij jui-chen doet.



Ik wil U prij-zen al mijn da-gen,



waar-toe uw goed-heid mij be-woog,



mijn han-den hef ik naar om-hoog,



om heel mijn hart U op te dra-gen.

Wederzijdse verplichtingen

(De voorganger verzoekt het bruidspaar te gaan staan.)

Bruidegom en bruid, luister naar wat de Heer van jullie verwacht.

Bruidegom, heb je vrouw lief, zoals Christus zijn gemeente liefheeft.¹ Vrees de Heer! Leef verstandig met je vrouw en bewijs haar eer, want zij deelt samen met jou in Gods genade, zowel in dit als in het toekomstige leven. Dan zul je vrijuit tot God kunnen bidden en verhoring ontvangen.² Ga haar voor in een leven met de Heer. Draag zorg voor haar en geef haar geborgenheid. Aanvaard haar liefdevolle steun als de hulp die Christus je geeft.

Bruid, heb je man lief en help hem door in alles het goede voor hem te zoeken.³ Aanvaard hem als hoofd en ontvang zijn liefdevolle zorg als geborgenheid die Christus je geeft.⁴ Vrees de Heer! Wees niet gericht op uiterlijk vertoon, maar laten je goede werken je sieraad zijn,⁵ in het gezin en daarbuiten.⁶ Blijf elkaar trouw en leef beiden van Gods genade. Draag samen de verantwoordelijkheid en de zorg voor jullie gezin. Wees trouw in de uitoefening van de taken die God jullie geeft. En leef zo, dat je tot een zegen bent in de gemeente en in de samenleving.

Vragen / Belofte van het bruidspaar

Jullie hebben nu gehoord dat het huwelijk door God is ingesteld. Ook is jullie voorgehouden wat de Heer van je verwacht.

Willen jullie elkaar de rechterhand geven en antwoorden op de volgende vragen:

¹ Ef. 5:25-33

² 1 Petr. 3:7

³ 1 Tim. 2:8-15

⁴ Ef. 5:22-24, 33

⁵ 1 Petr. 3:1-5

⁶ Spr. 31

Jasper van der Meij,

beloof je hier voor God en zijn gemeente, in liefde voor Hanneke, je vrouw, te zorgen?

Beloof je haar voor te gaan in alle dingen die naar Gods wil zijn?
Zul je heilig met haar leven, haar nooit verlaten, maar haar trouw blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, totdat Christus terugkomt of de dood jullie zal scheiden?
Beloof je in je huwelijk overeenkomstig het evangelie te leven?
(Antwoord) Ja!

Hanneke de Vries,

beloof je hier voor God en zijn gemeente, in liefde voor Jasper, je man, te zorgen?

Beloof je hem te helpen en hem te volgen, in alle dingen die naar Gods wil zijn?
Zul je heilig met hem leven, hem nooit verlaten, maar hem trouw blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, totdat Christus terugkomt of de dood jullie zal scheiden.
Beloof je in je huwelijk overeenkomstig het evangelie te leven?
(Antwoord) Ja!

Gebed - Bruidspaar geknield

Zegenbede - Bruidspaar geknield

God, onze Heer,
die jullie tot dit huwelijk heeft geroepen,
verlene jullie door zijn heilige Geest de kracht om je belofte na te komen,
al de dagen die hij jullie samen schenken wil.
Hij verbindt jullie met ware liefde en trouw en geve jullie zijn zegen.
Amen.

Muziek (Band): Opwekking 710 - Gebed om zege - vers en refrein 1

1 Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt
O God zegen mij alle dagen lang!

Refr. 1 Vader maak mij tot een zegen
Ga mij niet voorbij
Regen op mij met uw Geest Heer
Jezus kom tot mij
Als de Bron van leven
Die ontspringt diep in mij
Breng een stroom van zegen
Waar in U zelf steeds mooier wordt voor mij

Zingen Opwekking 710 - Gebed om zegen - vers en refrein 2

Muziek: H. Maat, Tekst: G. Dekker



2 Ze - gen ons waar we in ge-loof voor le - ven
Ze - gen ons waar we hoop en lief-de ge-ven
Ze-gen om de an-der tot ze-gen te zijn!
O God ze-gen ons tot in eeu-wig-heid

Refrein 2



Va-der maak ons tot een ze - gen;
Hier in de woes-tijn



wach-tend op Uw mil-de re - gen



Om zelf een bron te zijn



Met een hart vol vre - de,



Zijn wij ze-ge-nend na-bij.



Van uw lief-de de - lend,



Waar-in wij zelf tot bron van ze - gen zijn.

Herhaling laatste deel refrein:

Met een hart vol vrede,

zijn wij zegenend nabij.

Van uw liefde delend,

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Gedicht 1 - over Korintiërs 13: 8 - Conny van der Meij

Gelukkig samen door het leven

een heel gelukkig paar
liefde ontvangen en geven
uitstralen voor en naar elkaar
ken Hem in al jullie wegen

Liefde is: altijd samen willen zijn.
Liefde, in de diepste zin van het woord.
Liefde is: samen met God willen zijn,
Onbreekbaar drievoudig koord:

De liefde, zij is geduldig,
Houdt rekening met elkaar.
Zij vergeeft je ongeduld veelvuldig
En streelt dan even door je haar.

De liefde, zij kent geen afgunst
Want je vertrouwt elkaar.
Houden en loslaten is hier de kunst.
Dan valt liefhebben niet zwaar.

De liefde, zij is niet zelfzuchtig,
Kijkt enkel naar de ander.
En dan niet heel even, vluchtig,
Maar zo, dat ik waar nodig, verander.

De liefde, zij rekent het kwaad niet aan
Maar kent de woorden vergeven en vergeten.
Verzoening daar komt het op aan.
Je wilt van blijvende boosheid niet weten.

Liefde is: samen op weg met God.
Hij is vertrouwd met jullie wegen.
Liefde is geen willekeurig lot.
Blijf dicht bij Hem, ervaar Zijn zegen.

Uitreiken trouwbijbel - door wijkouderling

Collecte voor de kerk

Muziek (Band) 'ik zal er zijn' - Sela

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Gedicht 1 - over Korintiërs 13: 8 - Cees en Roos Messemaker

Wonder van het samen leven,
samen krijgen, samen geven.
Samen één na deze dag.
Samen delen wat God gaf.

Vandaag gaf je elkaar een belofte.
Steun elkaar in goede en kwade tijden.
Verbreek nooit je gelofte,
niet in vreugde of in lijden.

Zingen Opwekking 334 - Heer U licht en U liefde schijnen



1 Heer, Uw licht en Uw lief-de schij-nen,
waar U bent zal de nacht ver-dwij-nen.
Je-zus licht van de we-reld ver-nieuw ons.
Le-vend Woord, ja Uw waar-heid be-vrijdt ons.
Schijn in mij. Schijn door mij.

Refrein



Kom, Je-zus kom,
vul dit land met Uw heer-lijk-heid.
Kom, Heil-ge Geest,
stort op ons Uw vuur.
Zend Uw ri-vier,
laat Uw heil heel de aard' ver-vul-len.
Spreek, Heer Uw Woord,
dat het licht o-ver-wint.

Zegen

Bruidspaar verlaat de kerk en wordt door de band hierbij begeleidt met het lied: Ga met God en hij zal met je zijn.



Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Jasper♥Hanneke